

Nieuwsbrief

#3 – november 2013

De derde!

Alweer de derde nieuwsbrief over het wel en wee van Buurthuis Het Voorhof en de mensen die hard aan het werk zijn om dat voor de buurt te behouden. Ook deze bevat weer terug- en vooruitblikken en nieuws over de geplande en al lopende activiteiten. We wensen u veel leesplezier en: reageren mag natuurlijk! Graag zelfs!

Onze 'dagelijks beheerders'

U ziet ze regelmatig rondlopen in het buurthuis, onze gastvrouwen en -heren. Via deze en volgende nieuwsbrieven presenteren ze zich. In deze editie:

*Graag zou ik mij aan u willen voorstellen. Mijn naam is **Willem-Jan Huntjens**, ik ben 35 jaar en woon in Monster. Dat is natuurlijk een eindje van het buurthuis vandaan, maar de gezelligheid en de diversiteit van taken die ik hier als gastheer en dagelijks beheerder kan uitvoeren maken de reistijd ruimschoots goed. In het onderwijs, waar ik normaal gesproken werk, is er momenteel weinig werkgelegenheid, maar gedurende de periode dat ik zonder baan zit, is het werken in het buurthuis een uitstekende manier om actief te blijven. Daarnaast vind ik het fijn om mijn steentje bij te dragen in de belangrijke functie die het buurthuis in deze wijk heeft. Ik hoop de komende tijd, voor zover dat nog niet gebeurd is, kennis te maken met u. Tot snel in Buurthuis Het Voorhof!*



Nieuwe vrijwilligers

We hebben een paar nieuwe mensen erbij gekregen: **Ingrid Nieuwpoort** (gastvrouw / ondersteuning dagelijks beheer), **Hubert Rosa** (dagelijks beheerder), **Mehret Shiferaw** (ondersteuning dagelijks beheer) en iemand die meehelpt het buurthuis schoon te houden: **Fathi Abdisamad**. Allen hartelijk welkom! We hopen dat jullie snel je draai in het buurthuis en de dagelijkse bezigheden zullen kunnen vinden!

Rommelmart

Al dagen vóór 16 november was het een komen en gaan van mensen die spullen kwamen brengen waarvan de opbrengst voor ons buurthuis bestemd was. Op de dag van de rommelmarkt was het buurthuis in één woord VOL! Het computerlokaal, de gymnastiekzaal, de corridor en de ontmoetingsruimte waren afgeladen met kramen, zowel van mensen die voor eigen bate dingen wilden verkopen als voor onze vrijwilligers die de spullen voor het buurthuis verkochten. Kleding, serviesgoed, boeken, puzzels, vazen, potten, pannen, sieraden, glazen, je kon het zo gek niet bedenken of het stond te koop – en het werd gekocht! Wat de particulieren hebben verdiend, is ons niet bekend, maar de opbrengst voor het buurthuis was ca € 300,-! Uiteraard zitten daar de barverkopen bij: de koffie met cake, de broodjes, de flesjes frisdrank, de tosti's, alles bij elkaar werd er niet gearzeld met het kopen van eten en drinken.

Heel wat mensen hebben aan het welslagen van de rommelmarkt bijgedragen, maar een paar willen we toch even noemen: **El Daemen** en **Collette Halma** voor de organisatie van de kraamhouders, **Laurien Seip** en haar team voor het verzorgen van de broodjes en de rest van het eten en drinken, alle vrijwilligers die aanwezig waren en waar nodig een handje uitstaken, en natuurlijk (last but not least, zoals dat heet) alle bezoekers die ervoor hebben gezorgd dat het een drukbezocht evenement is geworden!



Nieuwe activiteiten in het buurthuis!

1. Careyn

U heeft 't misschien al gelezen in de aankondiging in het buurthuis of bij de opsomming van de activiteiten: we hebben een nieuwe 'activiteit' binnen de muren! Eén keer per maand, op elke laatste dinsdag, houdt **Jenneke van der Sar** van Careyn een 'Verpleegkundig Inloopspreekuur'. Jenneke is verpleegkundige bij Careyn. Zij is voor de wijk Voorhof namens Careyn de zogenoemde 'spil van de wijk'. Careyn wil op deze manier dichterbij de wijk en zijn bewoners komen, om eerder de helpende hand te kunnen bieden waar dat nodig of gewenst is.

U kunt met Jenneke praten over van alles: gezondheid en eventuele klachten op dat gebied, opvoeden (en opgroeien), werk, financiën, onderwijs, noem maar op. Jenneke zal proberen uw vragen te beantwoorden en adviezen geven over vervolgcacties. Zij houdt spreekuur van 11:00 - 12:00 uur; u kunt haar ook telefonisch bereiken op 06-20135640.

We heten Jenneke hartelijk welkom en zijn heel blij met deze nieuwe 'rol' van het buurthuis!

2. Pilates-lessen

Er is een fijn gesprek met **Lindsay Willemsz** geweest. Zij wil bij ons Pilates-lessen gaan geven. We zijn nog aan het praten over op welke dag en op welke tijden dat gaat



Nieuwsbrief

#3 – november 2013

gebeuren, maar houdt de nieuwsbrief in de gaten als u geïnteresseerd bent! U kunt natuurlijk ook de website even checken...

3. 'Dakloze' verenigingen

Door de bezuinigingen zijn er veel verenigingen en belangengroepen zonder ruimte voor hun activiteiten komen te zitten. De laatste tijd hebben wij daardoor veel aanvragen gekregen voor het huren van een ruimte bij ons. Niet alles past bij elkaar, jammer genoeg: bijvoorbeeld drie kerkgenootschappen op één zondagochtend, dat geeft wederzijds geluidsoverlast en dus moeten we soms 'Nee' zeggen... Maar op andere dagdelen hebben wij nog genoeg ruimte ter beschikking. Onder andere de Pijlgifkikervereniging Delft Blue Azureus (DBA) is hard op zoek naar een nieuw onderkomen. Het is steeds weer een verrassing om te zien hoeveel verschillende verenigingen er zijn en welke hobby's mensen hebben!

Winterfair Marcuskerk

Op 30 november aanstaande houdt de Marcuskerk aan de Roland Holstlaan een Winterfair met een voor het buurthuis wel zeer sympathiek tintje: de helft van de opbrengst van die Winterfair is voor ons! Van 17:00 tot 22:00 uur zal in een aantal kramen van alles aan de man worden gebracht. Wij gaan zelf ook een kraam bemensen, en omdat de kramen allemaal buiten (moeten) staan, hopen we nu al op een lekker zomers temperatuurtje – al zal dat er eind november wel niet inzitten...



Wat gaan we doen in die kraam? Spulletjes verkopen die met St. Nicolaas of met Kerst als cadeautje gegeven kunnen worden. Ook gaat onze vaste 'bloemschikster' **Ineke Bayens** een aantal bloemstukjes en kerststukjes maken die we willen gaan verkopen.

Uiteraard is het leuk als we bekenden zien langskomen tijdens de openingstijd van de Winterfair, zeker als de weersomstandigheden

worden zoals je van eind november kunt verwachten... Noteer 30 november dus in uw agenda, en kom langs!

Publiciteit

En, heeft u onze website al bezocht? Zo ja, dan heeft u kunnen zien dat de activiteitenagenda erop is geplaatst. Met één (nou ja, een paar...) klikken kunt u van dag tot dag opvragen wanneer en van hoe laat tot hoe laat welke activiteit wordt gehouden. Onder het kopje 'Buurthuis' vindt u ook een menuoptie 'Vactures vrijwilligers'. We kunnen nog best mensen gebruiken voor het werk dat gedaan moet worden. Dus, surf naar www.buurthuishetvoorhof.nl en kijk wat er zoal te zien is!

Er wordt nog hard gewerkt aan de website, om ervoor te zorgen dat hij voor iedereen gemakkelijk te vinden en te gebruiken is.

Tenslotte nog dit:

- Stichting Buurtwerk Voorhof II is telefonisch bereikbaar op 06 4367 9808 van 09:00 uur tot 20:00 uur.
- Het buurthuis heeft een eigen telefoonnummer: 015 261 6006, bereikbaar van 09:00 uur tot 13:00 uur.
- Hebt u een nieuwtje of een bericht dat u via deze nieuwsbrief openbaar wilt maken? Stuur het op naar het e-mailadres dat u bovenaan deze nieuwsbrief ziet staan. Even bellen mag natuurlijk ook!
- Hebt u nog oude mobieltjes of lege printer-cartridges liggen? Of zegeltjes en bonnen van bijvoorbeeld Douwe Egberts of Shell? Breng ze naar het buurthuis! Ook oud metaal (koper, lood, aluminium, etc.) kan bij u thuis worden opgehaald na een telefoontje. Het brengt voor ons allemaal geld op. Alle beetjes helpen!

Wenst u deze nieuwsbrief niet langer te ontvangen? Stuur ons een mailtje en we verwijderen u van de mailinglijst.