

Nieuwsbrief

#13 – november 2014

Nummer dertien!

Nieuws over Buurthuis Het Voorhof en de mensen die daar hard aan het werk zijn. Dit nummer bevat weer terug- en vooruitblikken en nieuws over geplande en al lopende activiteiten. We wensen u veel leesplezier en: reageren mag natuurlijk! Graag zelfs!

Onze vrijwilligers

We hebben gesprekken gevoerd met twee nieuwe aspirant-beheerders die staan te trappelen om in het Buurthuis aan de slag te gaan. In de volgende nieuwsbrief leest u misschien wel een introductie van een van hen. Daarnaast staan er voor **Christina** nog gesprekken op de rol met drie mensen die mogelijk ook als vrijwilliger bij ons aan de slag willen. Goed nieuws, dus, ook voor onze twee bestuursleden **Christina** en **Laurien**, die momenteel zélf 'diensten draaien' om onze activiteiten te kunnen laten doorgaan...

Mocht u mensen kennen die in aanmerking komen (of mocht u zelf zin hebben om iets in het Buurthuis te doen): bel 06 4367 9808 of stuur een e-mail naar buurthuisvoorhof@gmail.com!



Onze activiteitenleiders

Dag beste lezer,

Ik ben **Mariëtte de Bruijn**. Ik woon in Delft, aan de andere kant van de binnenstad. Ik ben ondertussen al 51 (de tijd gaat echt hard!) en al jaren gelukkig getrouwd met mijn man Kris. Samen hebben we twee prachtdochters, die allebei studeren. Elke woensdagochtend fiets ik naar Buurthuis Het Voorhof om conversatieles te geven. Een groep vrouwen van heel verschillende nationaliteit, leeftijd en achtergrond komt op deze ochtend om half tien bijeen met als doel: samen Nederlands praten. Ik draag als docent wekelijks een onderwerp aan. Bijvoorbeeld 'Typisch Nederlands', 'Gezond en ziek zijn', 'Beroepen', 'Kleding', 'Man < - > vrouw' en 'Water'. Vaak maak ik er ook een A4-werkblad bij. Daarmee gaan we aan de slag. Het luisteren en praten in de Nederlandse taal staat centraal. In de tussentijd hebben we naast dit serieuze werk ook veel plezier en leren we elkaar beter kennen.



De groep is heel gemêleerd. Dames uit o.a. Somalië, Hongkong, Argentinië en Marokko schuiven wekelijks aan. De een heeft al veel kennis van de taal en de Nederlandse gewoontes, de ander is pas kort in ons kikkerland en weet nog van niets. Maar die verschillen maken niet zoveel uit. De sfeer in de groep is goed en daardoor voelen de vrouwen zich gauw op hun gemak. Het is gewoon leerzaam en gezellig!

Dat geldt ook voor mij als docent. Het is ook de reden dat ik deze vrijwillige baan al vijf jaar koester. Nog sterker: vanaf januari 2015 start ik een tweede, nieuwe groep! Ook weer in Buurthuis Het Voorhof, omdat ik het hier prettig vind. **Kent u vrouwen voor wie deze conversatieles nuttig - goed - gezellig zou kunnen zijn?** Vertel ze dan hierover en/of bel mij voor meer informatie (tel. 015 212 6002) of neem contact op met het buurthuis!

Nu weet u wat er wekelijks op woensdagochtend plaatsvindt in het 'rode lokaal': conversatieles! Ik hoop dat u de uitleg interessant vond en wens u tot slot nog een prettige dag.

Renovatie

Met een beetje geluk houden we het rustige weer van nu, zodat het renovatiewerk aan het Buurthuis kan blijven doorgaan. We gaan in elk geval proberen om de entree van het pand af te hebben voor 29 november, de dag van de Buurtmarkt. Het heeft er alle schijn van dat dat gaat lukken!



Bij het slopen van de oude boeiborden is aannemer **Frans de Bruijn** trouwens nog fraaie stukjes natuur tegengekomen: vogelnesten, de nodige insecten en... een complete honingraat!

Hij is momenteel bezig met de afhandeling van de laatste klusjes; we gaan nog op zoek naar een middelste om de niet vervangen wandplaten aan de zijkanten en de achterzijde van het gebouw schoon te maken, zodat die een beetje meer aansluiten bij de nieuwe beplating.

Glaszetter **Tino Daniëls** is ook bijna klaar. Nog nieuwe ruiten met ventilatierooster in een paar van de oude ex-klapramen en het openslaande raam in de Creatieve ruimte en dan zit de klus erop.



Schilder **John van Scheijndel** heeft al een deel van de raamkozijnen in de grondverf staan, evenals enkele van de stalen kolommen. Ook het schuurwerk is grotendeels klaar. Je krijgt al een aardige indruk van hoe het moet gaan worden, straks!

Nog even wachten, dan kunnen we zeggen dat het project mooi op tijd – vóór het winterse weer losbarst – is afgerond. Het Buurthuis kan er weer een aantal jaren tegen!

Nieuwsbrief

#13 – november 2014

We maken meteen van de gelegenheid gebruik om een heel groot compliment te maken aan **John Bloem**, onze vrijwilliger van het eerste uur. Hij heeft met niet aflatende ijver en inzet de renovatiewerkzaamheden gecoördineerd (daar zelfs verlof voor opgenomen!) en is ook niet te beroerd geweest om zelf ook de handen uit de mouwen te steken! Heel veel dank, John!



Er komt wel een vervolg op het renovatiewerk, zij het dat dat binnen het pand gaat gebeuren: de keukenvloer, al een tijdje een bron van zorg, is nu in een zodanige treurige staat terechtgekomen dat we hem wel moeten laten vervangen. Dat betekent dat we – net als de drukke periode voor de kerstdagen aanbreekt – in de keuken op een kale betonvloer moeten rondlopen. Helaas, het is niet anders. We mogen en willen niet het risico nemen dat iemand over een kapotte vloertegel struikelt...



PKN Delft
wijkgemeente Mattheüs

Gelukkig kunnen we gebruik maken van een nog niet bestede donatie van de Wijkgemeente Mattheüs van de PKN Delft (ook bekend als 'De Marcuskerk'). Dat geld hadden we willen besteden aan gordijnen in de Ontmoetingsruimte, maar we moeten nu eenmaal prioriteiten stellen...

Burendag (vervolg)

Hier komt nog een mooi vervolg op: u weet misschien dat een paar studenten van het SIS samen met hun leraar **Reinier Parengkuan** hebben meegewerkt tijdens Burendag. Zij hebben aangeboden om verder te gaan met dat werk op een van de komende zaterdagen. Daar zijn we natuurlijk heel blij mee, en onze penningmeester **Laurien** zou zichzelf niet zijn als ze de mensen op die dag niet een lekkere lunch zou aanbieden!



Van de penningmeester (door Laurien Seip)

Het is niet gebruikelijk dat er in de maandelijkse nieuwsbrief een bijdrage verschijnt van de penningmeester. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat die niets belangrijks te melden heeft, maar die berichten zijn vaak alleen interessant voor onze activiteitenleiders. Die krijgen de facturen voor de huur van het Buurthuis en dat gaat toch meestal een beetje buiten u om.

Nu we echter bijna anderhalf jaar bezig zijn met het in eigen beheer exploiteren van ons Buurthuis, kan ik me voorstellen dat u wel eens wilt weten hoe het er nu eigenlijk voorstaat, financieel.



Vandaar dus dat ik even in het toetsenbord ben geklommen om u daar wat over te vertellen.

Zoals u waarschijnlijk wel weet, hebben we op 1 juli 2013 het Buurthuis gekocht van de Gemeente Delft. Daarbij is de afspraak gemaakt dat we de koopsom in 3 jaar zouden afbetalen, te beginnen in het jaar 2014. Die afspraak zullen we dit jaar niet helemaal kunnen nakomen. Hoewel we akelig zuinig zijn met het uitgeven van de euro's, kunnen we dit jaar de aflossingstermijn niet voor de volle 100% bij elkaar sparen. Het is geen onrustbarend

tekort, maar het was toch wel aanleiding voor twee heren van de Gemeente Delft om met ons om de tafel te gaan zitten. Vorige week donderdag heeft dat gesprek plaatsgevonden. Hun vertrouwen in ons beleid is blijkbaar groot genoeg om ons tot 1 april 2015 de tijd te geven om de achterstand weg te werken. Dan zijn we natuurlijk ook al weer hard aan het sparen voor de aflossing van de tweede termijn, en dat moet ook, want het zou toch wel heel jammer zijn als ons Buurthuis, dat nu net zo mooi is opgeknapt dankzij subsidies van het Oranje Fonds en het Fonds 1818, alsnog het gevaar zou lopen om te worden gesloten...



We willen natuurlijk met elkaar niet dat dat gaat gebeuren, maar dan zullen we ervoor moeten zorgen dat er meer huurders komen! Daar kunt u ons bij helpen door het Buurthuis aan te bevelen bij vrienden en kennissen, als die iets zouden willen organiseren, bijvoorbeeld een cursus of een vergadering.

We hebben al een heleboel bereikt, maar er blijft nog genoeg te doen, het komende jaar. Wij gaan in ieder geval vol goede moed verder op de ingeslagen weg!

Buurtmarkt

Er komt weer een interessante Buurtmarkt aan! Dat geloven we zelf in ieder geval wel. We hebben aanmeldingen van vijf politieke partijen (één meer dan vorig jaar!) en ook is er een hele verzameling organisaties en instellingen die zich aan u willen presenteren. Wilt u nu toch eens weten wat dat Tai Chi nu eigenlijk is? Wilt u een kleine gezondheidscheck laten doen? Wilt u horen wat de mening is van onze Delftse politici over een aantal onderwerpen? Wilt u nu eindelijk eens de stoute schoenen aantrekken om u te laten vereeuwigen door een sneltekenaar, die tussen 11:00 en 13:00 uur in het Buurthuis aanwezig is? Wilt u (tegen 'buurthuisprijzen') een broodje kopen, of een kop soep? Wilt u kans maken op een mooie prijs in onze loterij? Of wilt



Nieuwsbrief

#13 – november 2014

u gewoon eens lekker praten met medewijkbewoners, politici of andere bezoekers? Dat kan allemaal op 29 november aanstaande in ons Buurthuis! Van 10:00 tot 15:00 uur kunt u terecht met uw vragen, wensen, ideeën, of gewoon zomaar! We hopen u te zien, die zaterdag!



Buurtavond

Lekker druk was 't op de Buurtavond van 5 november. **John Bloem** en **Marianne Brounné** hebben zoals ze dat wel vaker hebben gedaan, een lekkere maaltijd bereid. Voor de liefhebbers was er een glaasje wijn en voor iedereen spelletjes na afloop. Volgens de aanwezigen bleef het nog lang gezellig...

Opgelet: in tegenstelling tot wat we in de vorige nieuwsbrief hebben vermeld, gaan we op 17 december *geen* Buurtavond organiseren. Dus ook geen 'Wintermaaltijd' die dag (die schuiven we door naar volgend jaar). Wat gaan we op de 17^e dan wél doen? Een complete kerstmaaltijd verzorgen! Nog lang niet alle details zijn al bekend, en ook is nog lang niet alles geregeld, maar één ding staat al wel vast: we hebben – net als vorig jaar – van de Stichting Klein Breteler Fonds weer een bijdrage gekregen uit het zogenoemde Van Dam – legaat als bijdrage aan deze feestelijke gebeurtenis! U krijgt binnenkort meer informatie over deze avond en ook over hoe (en voor welke datum) u zich kunt aanmelden!



Nieuwe (eenmalige?) activiteit

Binnen een paar dagen ontvangt u een aankondiging van en een uitnodiging voor een activiteit met een 'Sinterklaas'- tintje: we gaan op de ochtend van 1 december aanstaande taaipoppen versieren! U mag die versierde pop zelfs mee naar huis nemen...!

Houd uw brievenbus of uw e-mail box in de gaten voor meer informatie en vergeet niet om u aan te melden als u mee wilt doen, want we hebben maar 30 plaatsen!

Vrienden van Buurthuis Het Voorhof

We zijn nog steeds aan het nadenken over de invulling van dit idee. Binnenkort hopen we u meer te kunnen vertellen. Mocht het Buurthuis u zó na aan het hart liggen dat u – ook zonder dat u over meer details beschikt – toch al een Vriend van Buurthuis Het Voorhof wilt worden, stort dan uw bijdrage op bankrekening **NL22 RABO 0171 7918 00** ten name van **Stichting Buurtwerk Voorhof II** te **Delft**, onder vermelding van 'Vrienden van Buurthuis Het Voorhof'.

Publiciteit

Jammer, jammer... We hebben het zo druk met allerlei andere, ook belangrijke – of misschien nog wel belangrijker – zaken, dat we nog steeds niet verder zijn gekomen met de 'Activiteitenladder' op onze website.

We geven geen garanties, maar we beloven wel dat we er op korte termijn aandacht aan gaan schenken! We houden u op de hoogte van de vorderingen. Niets weerhoudt u echter om een bezoekje brengen aan www.buurthuisvetvoorhof.nl !

Ten slotte nog dit:

- We zamelen géén mobiele telefoons, printer cartridges en oud ijzer meer in! Het kostte veel meer tijd (en geld) om de spullen op te slaan en in te leveren dan dat het opleverde...
- Het buurthuis heeft een eigen telefoonnummer: 015 261 6006, bereikbaar van 09:00 uur tot 13:00 uur.
- Niet vergeten om eens te kijken bij de boeken in onze boekenverzameling. Er zit vast wel wat voor u bij! Kleine boeken kosten maar € 0,50 en grote relatief nog minder: maar € 1,-!
- Hebt u een nieuwtje of een bericht dat u via deze nieuwsbrief openbaar wilt maken? Stuur het op naar het e-mailadres dat u bovenaan deze nieuwsbrief ziet staan. Even bellen mag natuurlijk ook!



Wenst u deze nieuwsbrief niet langer te ontvangen? Stuur een mailtje of bel even en we verwijderen u van de mailinglijst.

Stichting Buurtwerk Voorhof II werkt samen met

| | |
|--|--|
|  <p>Oranje Fonds voor sociale initiatieven</p> | Heeft een deel van onze renovatie bekostigd en sponsort ons met Burendag |
|  <p>Fonds 1818</p> | Heeft een deel van onze renovatie bekostigd |
|  <p>e-Business Pro</p> | Heeft onze website gebouwd en helpt ons met het koppelen van de een digitale activiteitenagenda aan onze administratie |
|  <p>partcipe maakt meedoen mogelijk</p> | Betaalt de huur van de ruimtes voor enkele van de in het Buurthuis georganiseerde activiteiten |
|  <p>ak Advocatenkantoor Alam-Khan</p> | Geeft ondersteuning op juridisch gebied |
|  <p>Gemeente Delft</p> | Heeft ons geholpen bij de aanschaf van een nieuwe CV-ketel |
|  <p>ProConCoo</p> | Helpt ons bij het ontwikkelen van een op realistische aannames gebaseerde toekomstvisie en strategie |
|  <p>PKN Delft wijkgemeente Mattheüs</p> | Steunt ons met donaties voor het opknappen van het Buurthuis-interieur en de aanschaf van software voor de computers |
|  <p>woonbron denkt durft doet</p> | Ondersteunt ons met het delen van hun netwerk, aanbod van wijkgerichte expertise en praktische adviezen |
|  <p>Drukkerij NIVO</p> | Heeft de Buurtmarkt 2014 – flyer voor ons afgedrukt |